

# Όχι, δεν πρόκειται για φωτογραφίες από κάποιον ναό. Είναι φωτογραφίες ελληνικού νοσοκομείου



Η απορία είναι σχετικά απλή: Είναι εικόνα **δημόσιου** νοσοκομείου αυτή; Τονίζω τη λέξη «δημόσιο», γιατί το δημόσιο δεν το πληρώνουν μόνο οι χριστιανοί και δη οι ορθόδοξοι, αλλά και όλοι οι Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως θρησκευτικού δόγματος.

Πρόκειται για το Νοσοκομείο Λαμίας, αλλά αυτό δεν έχει και τόση σημασία, καθώς η ίδια εικόνα συναντάται και σε άλλα δημόσια νοσοκομεία.

Πάρτε μια γεύση και συνεχίζουμε...



Τώρα προκύπτουν και κάποια ερωτήματα βέβαια.

Με ποιου πρωτοβουλία, μετατρέπεται ένας τόσο σημαντικός χώρος σε «κατηχητικό»;

Οφείλεται σε πρωτοβουλία της διοίκησης του νοσοκομείου (κι αν ναι, περί ανεξιθρησκείας δεν άκουσαν τίποτε;), ή απλώς ο χώρος είναι ξέφραγο αμπέλι και οι παπάδες αλωνίζουν όποτε τους καπνίζει χωρίς κανέναν περιορισμό (το πιο πιθανό);

Αλήθεια, μπορεί με την ίδια ευκολία, να έρθει ένας ιμάμης ή ένας ραββίνος για να φτιάξουν κι αυτοί αντίστοιχες «βιβλιοθήκες»; Ρητορικό είναι το ερώτημα βεβαίως.

Όπως και να 'χει το πράγμα, αυτές είναι εικόνες τριτοκοσμικής χώρας. Όταν στο εξωτερικό απαγορεύονται στα σχολεία τα θρησκευτικά σύμβολα, εμείς τα βάζουμε από την κεντρική είσοδο στα νοσοκομεία.

Κι εντάξει... Καλώς ή κακώς, επικρατεί αυτή η κατάσταση. Βάλτε βρε «άνθρωποι του Θεού» και κανένα βιβλίο της προκοπής, μη θρησκευτικού περιεχομένου, στην «βιβλιοθήκη» σας, για να σκοτώσει την ώρα του κι αυτός ο δύστυχος ο ασθενής, ή

ο συνοδός του, που δεν τυχαίνει να είναι και τόσο...πιστοί και θεοσεβούμενοι.