

Νέα καινοτομία της Google: Το ρομποτάκι που προλαμβάνει τον αντισημιτισμό



A
ν
ο
ί
γ
ο
ν
τ
α
ς
ή
μ
ε
ρ

α το e-mail μου, βρήκα ένα μήνυμα από την Google και πιο συγκεκριμένα από το τμήμα διαφημίσεων (AdSense). Στην αρχή θεώρησα πως ήταν ένα από τα ενημερωτικά δελτία που στέλνει κατά καιρούς η Google. Γρήγορα όμως συνειδητοποίησα πως δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Για να μην τα πολυλογώ, το e-mail αυτό ήταν ουσιαστικά ένα τελεσίγραφο, το οποίο πάνω κάτω έλεγε: Ή κατεβάζεις ένα συγκεκριμένο θέμα ή γίνεται απενεργοποίηση του λογαριασμού σου. Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που οδηγούσε στο επίμαχο θέμα, διαπιστώνω πως πρόκειται για ένα άρθρο που είχε δημοσιευθεί πριν 2 μήνες. Είχε σαν αντικείμενο τις θηριωδίες των Ναζί και των Εβραίων και γινόταν με φωτογραφίες, αντιπαραβολή του τότε και του τώρα, με σκοπό να καταδείξει, ότι οι Εβραίοι δεν διαφέρουν σχεδόν σε τίποτα με τους τέως δήμιούς τους. Το θέμα ξεκινούσε με την απάτη του Τσβι Νουσμπάουμ, του παιδιού που ήταν γνωστό ως «παιδί του γκέτο» και στην συνέχεια εμφανιζόταν η φωτογραφία του Jamil ad-Durra, που προσπαθούσε απεγνωσμένα να προστατέψει με το κορμί του τον 12χρονο γιο του Mohammed, από τα πυρά Ισραηλινών στρατιωτών. Ακολούθως γινόταν μια

αντιπαραβολή αρκετών φωτογραφιών με τις πρακτικές και τις θηριωδίες των Ναζί στη Γερμανία και των Εβραίων στην Παλαιστίνη (ένα μικρό δείγμα, χωρίς τις σκληρές εικόνες, μπορείτε να δείτε εδώ).

Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν και μερικές πολύ σκληρές εικόνες, που όντως «με το γράμμα του νόμου» παραβιάζουν τους όρους που θέτει η Google, προκειμένου να εμφανίζονται οι διαφημίσεις της. Όχι όμως πιο σκληρές απ' αυτές που προβάλλονται στο YouTube, το οποίο ως γνωστόν είναι ιδιοκτησίας της Google. Η διαφορά βέβαια είναι ότι αυτές οι εικόνες εμφανίζουν τους Εβραίους, μόνο σαν θύματα του «Ολοκαυτώματος» (δείτε ενδεικτικά εδώ, εδώ κι εδώ). Αν κάνετε μια αναζήτηση στο YouTube για τα εγκλήματα στην Παλαιστίνη, οι αντίστοιχες σκληρές εικόνες είναι δυσανάλογα λιγότερες (για ξεκάρφωμα «ξεφεύγουν» κατά κύριον λόγον κάποια ειδησεογραφικά βίντεο).

Οι Εβραίοι, αν και δεν μου είναι συμπαθείς, δεν μπορώ να πω ότι με απασχολούν ιδιαίτερα (είναι ελάχιστα τα θέματα που έχουν δημοσιευθεί εδώ και τους θίγουν). Όμως μ' αυτά τα «περίεργα» που συμβαίνουν, κάπου συνειδητοποιώ ότι ίσως έχω υποτιμήσει την παρεμβατικότητά τους και τον ρόλο που μπορεί να παίζουν παγκοσμίως. Τέλος πάντων, οι εκβιασμοί δεν πιάνουν. Το θέμα θα επανέλθει, με όλες τις φωτογραφίες, με τρόπο που να μην παραβιάζει τις «αρχές» της Google.