

«Ευτυχώς» που υπάρχουν νεκροί...

«Ευτυχώς» που υπάρχουν

«αντιεξουσιαστές»



Σήμερα, τρεις -αμέριμνοι- άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν κάποιοι «αντιεξουσιαστές» πέταξαν βόμβες μολότοφ, μέσα σε ένα υποκατάστημα της τράπεζας «Marfin Bank», στο οποίο υπήρχαν μέσα μερικοί υπάλληλοι. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες βγήκαν μέσα από ένα τμήμα οπαδών του ΣΥΡΙΖΑ, που διαδήλωναν στα πλαίσια της παλαιαϊκής διαμαρτυρίας για την παράδοση της χώρας στο Δ.Ν.Τ.

Θέλω πολλά να γράψω, αλλά δεν ξέρω από που να ξεκινήσω. Ο θυμός δεν βοηθά τον ειρμό. Θα περιοριστώ σε μερικά σύντομα σχόλια, κάνοντας αρχή με μια «ανόητη» ερώτηση: Αν εγώ, εκεί που διαδηλώνω, βγάλω ξαφνικά ένα όπλο και αρχίζω να πυροβολώ και να σκοτώνω ανθρώπους, θα κάνει η αστυνομία -που βρίσκεται ήδη εκεί- την περιοχή φύλλο και φτερό για να με ανακαλύψει και να με συλλάβει, ή όχι; Πότε έχει γίνει αυτό με αυτούς που πετούν μολότοφ; Οι αυτοσχέδιες βόμβες δεν θεωρούνται δολοφονικά όπλα; Ρητορικό το ερώτημα, το οποίο φυσικά δεν περιμένει απάντηση.

Πάμε και στο ζουμί. Αλήθεια, μήπως θυμάται κανένας, τον λόγο για τον οποίο έγινε η διαδήλωση; Πάμε και κατ' ευθείαν στο ψητό. Έχει ειπωθεί και γραφτεί αρκετές φορές, ότι οι «αντιεξουσιαστές» (μιλάμε για τους «χρήσιμους ηλίθιους» φυσικά) είναι οι καλύτεροι υποστηρικτές της εξουσίας και του συστήματος. Το έχουν αποδείξει πολλές φορές κατά το παρελθόν, το απέδειξαν και σήμερα. Κανένας δεν ασχολείται -και λογικά- με το πρόβλημα που έβγαλε τον κόσμο στους δρόμους. Πέτυχαν αυτό που επιζητούσαν: Να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη.



Να πάμε και στην διαδήλωση αυτή καθ' αυτή; Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου. Υποτίθεται ότι η συγκέντρωση δεν είχε κομματικό χαρακτήρα -και πολύ σωστά- και την ίδια στιγμή τα θρασύμια του ΠΑΜΕ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και δεν συμμαζεύεται, σπεύδουν να την καπελώσουν με κομματικά λάβαρα. Όλοι μαζί, κι ο ψωριάρης χώρια. Μια ζωή ελεεινοί ήταν, τώρα θα άλλαζαν; Μάχονται λέει για το καλό των εργαζομένων και κάνουν ότι μπορούν για να τους στερήσουν το ψωμί που τρώνε. Μην πάτε μακριά... Όλες αυτές οι μαλακίες που κάνουν θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στον τουρισμό· το εθνικό προϊόν. Αν είναι ρε παλικάρια να κάνετε τέτοιους είδους «αγώνες» για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, τότε σας ικετεύουμε: Όχι άλλους «αγώνες»...

Βγαίνει ο «αριστερός» δημοσιογράφος με τις «δεξιές» τσέπες που λέγεται Μάνεσης και ρωτά με ύφος καταγγελτικό: «Γιατί δεν ήταν κλειστή η τράπεζα, αφού γίνονταν διαδήλωση;». Μα καλά ρε Μάνεση, εσύ υποτίθεται ότι απεργούσες σήμερα... Από που κι ως που σπας την απεργία και βγαίνεις στην τηλεόραση; Κι έχεις το θράσος να καταγγέλλεις του άλλους που επέλεξαν να μην απεργήσουν; Κι από πότε, όταν γίνεται διαδήλωση, αυτό συνεπάγεται ότι θα νεκρώνει η αγορά; Έχεις την εντύπωση ότι αυτός που τη βγάζει με 500 και 600 ευρώ, έχει την άνεση της απεργίας που έχεις εσύ, όταν αυτά τα χρήματα τα βγάζεις σε μια μέρα;

Βγαίνουν και οι «σωτήρες» τους έθνους στη Βουλή και δηλώνουν «συντετριμένοι». Σιγά ρε... Μην και δεν σας φτάνουν τα χαρτομάντηλα; Άντε από δω ρε κοπρίτες...