

Ως πότε θα ανεχόμαστε την άθλια τηλεοπτική χριστιανική προπαγάνδα; - Μητροπολίτης προτρέπει μικρά παιδιά να πάνε ν'...αγιάσουν!



Πρόκειται για βίντεο που δείχνει το ποιόν των Ναζωραίων. Είναι ο επίλογος από την εκπομπή «Αρχονταρίκι» που παρουσιάζει το πρωί της Κυριακής από την ΕΤ-1 ο 54χρονος Μητροπολίτης Δημητριάδος Βόλου Ιγνάτιος Γεωργακόπουλος.

Η εκπομπή που θα δείτε προβλήθηκε 10:20 με 11:15 το πρωί της Κυριακής 26 Δεκεμβρίου 2010. Στο στούντιο βλέπουμε δύο πανέξυπνα κατηχητόπουλα, τα αδελφάκια Αντώνη και Ιωάννα, που διηγούνται αυτά που διάβασαν από τους «Βίους των Αγίων». Και ο Δεσπότης του Βόλου (όπως θα δείτε στο συλλεκτικό αυτό βίντεο) τα παρακινεί να γίνουν άγιοι και να μαρτυρήσουν για τον Εβραίο ραβίνο Ιησού Χριστό!

Ρε καλοπερασάκια Ιγνάτιε Γεωργακόπουλε, γιατί δεν γίνεσαι άγιος εσύ, να δεις την γλύκα; Δεν ντρέπεσαι να προπαγανδίζεις τις μαζοχιστικές, αντεθνικές σου ιδέες στα μικρά κι αθώα Ελληνόπουλα, που δεν έχουν ακόμη καταλάβει πόσο μαζοχιστές υπήρξαν ΟΛΟΙ οι άγιοι του Χριστιανισμού;

Δείτε, σας παρακαλώ, αυτό το βίντεο και είναι βέβαιον πως αν έχετε παιδιά, θα εξοργισθείτε με το απύθμενο θράσος του πάμπλουτου Δεσπότη Βόλου, Ιγνάτιου Γεωργακόπουλου.

ΠΡΟΣΕΞΤΕ, πάντως (0:02 έως 0:50 του βίντεο), την ευφυέστατη απάντηση που δίνουν τα δύο παιδιά στον Ιγνάτιο: Ο μεν Αντώνης του απαντά ότι ίσως θα 'θελε να γίνει όσιος (δηλαδή να μη μαρτυρήσει), η δε Ιωάννα ότι σήμερα είναι πολύ δύσκολοι καιροί να γίνεις άγιος!

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Κάθε τίμιος άνθρωπος που θα δει το φοβερό αυτό βίντεο του καλοπερασάκια Δεσπότη Βόλου να ωθεί δύο μικρά Ελληνόπουλα να αγιάσουν όταν ο ίδιος τρώει με δέκα μασέλες, νομίζουμε ότι θα σιχαθεί μια για πάντα την μαζοχιστική θεωρία που ονομάζεται Χριστιανισμός...

Πηγή: youtube.com

Nίκος

Σχόλια Π-Δ:

1. Μπορεί να δώσει μια πειστική εξήγηση το ελληνικό κράτος και η κρατική ΕΡΤ, που πληρώνουμε όλοι μας, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, πως μπορεί ένας κρατικός τηλεοπτικός σταθμός να γίνεται όχημα θρησκευτικής προπαγάνδας; Μπορεί δηλαδή, να παρουσιάζει τακτική ή μη εκπομπή στην κρατική τηλεόραση κι ένας ιμάμης ή ένας ραβίνος; Το ζητούμενο φυσικά, δεν είναι να γεμίσει η κρατική τηλεόραση με θρησκευτικά σκουπίδια της κάθε θρησκείας χάριν της πολυφωνίας (ακόμη κι αν έχει αμελητέα τηλεθέαση), αλλά να πεταχτούν στον κάλαθο των αχρήστων τα ήδη υπάρχοντα. Αυτό επιτάσσει η λογική σε μια ευνομούμενη πολιτεία, που επικαλείται την ανεξιθρησκεία και την ισονομία. Άλλα είναι προφανές, ότι δεν μπορεί να περιμένει και πολλά κανείς από μια πολιτεία, της οποίας το σθένος ήταν αρκετό μόνο για να αφαιρέσει τον τίτλο «Εθνικής» από το υπουργείο Παιδείας, αφήνοντας αλώβητο το «και Θρησκευμάτων».
2. Προτού βγουν κάποιοι θρησκόληπτοι και μιλήσουν για τα «ιερά και τα όσια» της Ορθοδοξίας κ.λπ. κ.λπ., καλούνται όσο πιο ψύχραμα μπορούν, να σκεφτούν τα δικά τους παιδιά να εγκαταλείπουν την χαρά της ζωής για να πάνε να κλειστούν σ' ένα απόκοσμο μοναστήρι, ντυμένα σαν κοράκια και λιβανίζοντας όλη μέρα τους ανύπαρκτους αγίους που τα «κοσμούν».