

Οι θεαματικές κωλοτούμπες του παπα-Μεταλληνού



Το ακόλουθο βίντεο, προέρχεται από μια ανοιχτή συζήτηση που έλαβε χώρα το 1997 στην Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο αρχαιολόγος Ευάγγελος Μπεξής και ο ομότιμος -από το 2007- καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μεταλληνός.

Ο Ε. Μπεξής, την ώρα που βρίσκεται στο βήμα, αναφέρεται στον φυλετισμό που διακρίνει την Αγία Γραφή και ειδικά την Παλαιά Διαθήκη (περιούσιος λαός κ.τ.λ.), ενώ κάνει και μια ιδιαίτερη αναφορά και στον μισελληνισμό που διαχέει αυτό το «ιερό» βιβλίο.

Σε κάποια στιγμή, ο Ε. Μπεξής προφέρει το γνωστό (δυστυχώς, όχι σε πολλούς) χωρίο από το βιβλίο του «προφήτη» Ζαχαρία:

«Θα καθαιρέσω την υπερηφάνεια των Φιλισταίων (=Κρήτες άποικοι). Και θα αφαιρέσω το αίμα τους από το στόμα τους, και τα βδελύγματά τους από μέσα από τα δόντια τους... Θα πατήσω σαν τόξο μου τον Ιούδα. Το τόξο θα το γεμίσω με τον Εφραίμ, και θα ξεσηκώσω τους γιους σου, Σιών, εναντίον των γιων σου, Ελλάδα...» (Ζαχαρίας, 9: 6-7 & 13).

Απαραίτητη διευκρίνιση: Τα άνωθεν «φιλελληνικά» λόγια, εκστομίζονται από το στόμα του «καλού» Θεούλη.

Ας δούμε τώρα και την αντίδραση του παπα-Μεταλληνού (δεν φαίνεται στην εικόνα, αλλά ακούγεται η φωνή του όταν παρεμβαίνει) στο άκουσμα αυτού του χωρίου ...

Ας απαριθμήσουμε τώρα τις σπασμωδικές του κινήσεις κι ας τις βάλουμε σε μια σειρά:

1. «Ποιό κείμενο είναι;», αναρωτιέται αρχικά ο παπα-Μεταλληνός, που υποτίθεται ότι έχει κάνει φύλλο και φτερό ολόκληρη την Αγία Γραφή (εκτός κι αν προσποιείται τον ανήξερο...).

2. «Είναι ανύπαρκτο!», λέει αμέσως μετά ο «φωστήρας». Έβγαλε δηλαδή ανύπαρκτο, αυτό που μέχρι πριν λίγο αγνοούσε.

3. «Δεν ξέρετε γράμματα, γιατί αυτό το κομμάτι είναι νόθο!», δηλώνει τώρα με στόμφο ο παπα-Μεταλληνός. Έβγαλε δηλαδή νόθο, ένα χωρίο το οποίο υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη για πάνω από 2.000 χρόνια, και το οποίο αρχικά αγνοούσε (ή υποτίθεται πως αγνοούσε) και στην συνέχεια είχε βαπτίσει ανύπαρκτο. Κι όλα αυτά, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα!

Μα τί μεταλλάξεις είναι αυτές; Τί είδους «θεία φώτιση» είναι αυτή που τον αναγκάζει να πηδάει σαν τον βάτραχο από δω κι από κει και τελικά να παραδέχεται ότι η «θεόπνευστη» Βίβλος είναι παραχαραγμένη; Και δεν μπορεί... Κάπου ψεύδεται ο παπα-Μεταλληνός (είναι ηθικά επιτρεπτό αυτό για έναν ευπρεπή ιερωμένο;), γιατί δεν μπορεί να είναι αληθείς όλες οι μεταλλαγμένες απόψεις του.

Για να δούμε όμως και τι υποστηρίζουν «τ' "αγόρια" του Μεταλληνού», για την αυθεντικότητα της Αγίας Γραφής. Θα μπορούσε το εν λόγω χωρίο, που ο πνευματικός καθοδηγητής τους αναγκάστηκε να βγάλει πλαστό, να είναι πράγματι νόθο;...

«Είναι όμως γνήσια τα κείμενα και οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης (Π.Δ.); Απόλυτα! Ολόκληρη η Π.Δ. μεταφράσθηκε όπως γνωρίζουμε τον 4ο αιώνα π.Χ. από το εβραϊκό πρωτότυπο στα ελληνικά. Είναι η λεγόμενη "Μετάφραση των εβδομήκοντα". Άρα η Π.Δ. που κατέχουμε εμείς σήμερα είναι γνήσια, εφόσον έγινε από Εβραίους και για τους Εβραίους και όχι για τους χριστιανούς».

Με μία λέξη: Μύλος!