

# Μικρά και τριανταφυλλένια (5)

1. Στο Εκουαδόρ, κατέβασαν ως υποψήφιο βουλευτή έναν...γάιδαρο. Σιγά την πρωτοτυπία... Στην Ελλάδα έχουμε 300.



2. Πόσο μπροστά ήταν οι Ναζί... Τον Μάιο του 1936, ο Χίτλερ, πάνω στη θαλαμηγό του «Grille» στο Κίελο, είπε στον Γκέμπελς ότι οραματιζόταν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, κάτω από την ηγεσία της Γερμανίας. Κι ο υπουργός Προπαγάνδας, σχολίαζε στο ημερολόγιό του: «Χρόνια, ίσως δεκαετίες για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Αλλά, τι στόχος!».

3. Εμφανίζοντας το μισοάδειο ποτήρι ως μισογεμάτο: Το ΑΠΕ θέλοντας να περιγράψει τον όγκο μιας συγκέντρωσης, μετέδωσε πως «λιγότερα από εκατό άτομα συγκεντρώθηκαν μπροστά στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΗΕ». Προφανώς, το «λιγότερα από εκατό άτομα», ακούγεται αρκετά καλύτερα από τα 10 άτομα, που ήταν συγκεντρωμένα στην πραγματικότητα. Πρακτική που θυμίζει έντονα, ένα παλιό κομμουνιστικό ανέκδοτο: Σε αγώνα ταχύτητας 100 μέτρων, μεταξύ 2 αθλητών, ενός Αμερικανού κι ενός Σοβιετικού, νικητής βγαίνει ο Αμερικανός. Τα σοβιετικά ΜΜΕ, σπεύδουν αμέσως να μεταδώσουν την είδηση στη χώρα τους: «Η κατάταξη των δύο αθλητών έχει ως εξής: Ο Σοβιετικός δεύτερος και ο Αμερικανός προτελευταίος».

4. Λέγεται ότι ο νέος αντιπρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, είναι απόφοιτος Γυμνασίου και ξεκίνησε από κλητήρας στην Αγροτική Τράπεζα. Ναι, αλλά είναι και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Οπότε, ποιός μπορεί να ισχυρισθεί ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία;

5. Στις ΗΠΑ, γυναίκα οδηγός που προσπέρασε σχολικό, καβαλώντας το πεζοδρόμιο, την ώρα που επιβίβαζε ανάπηρο μαθητή, καταδικάστηκε να κρατάει δημοσίως μια μεγάλη επιγραφή που την χαρακτήριζε...ηλίθια: «Μόνο ένας ηλίθιος θα οδηγούσε πάνω στο πεζοδρόμιο για να αποφύγει ένα σχολικό λεωφορείο». Στην Ελλάδα, εάν γινόταν κάτι αντίστοιχο, πιθανόν να είχαμε κυκλοφοριακό πρόβλημα

με τόσες επιγραφές να κυκλοφορούν ανά χείρας ...

**6.** Στην Ελλάδα, πασχίζουμε να κάνουμε υποχρεωτική γλώσσα στα σχολεία, τα τούρκικα. Κάποιοι μπούφοι στη Μεγάλη Βρετανία, βάζουν την διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στα δημοτικά σχολεία. Τι αναχρονιστές...

**7.** Η ακόλουθη μαλακία, κόστισε 75.000 €. Τόσα χρήματα, για να διαφημιστεί η Ελλάδα στον... Τάμεση και με την Όλγα Κεφαλογιάννη να φωτογραφίζει... περήφανη... κωλοτούμπες. Ήταν δε τόση μεγάλη η «αποδοχή» του από το ελληνικό κοινό, ώστε ο ΕΟΤ αναγκάστηκε να κατεβάσει το βίντεο από το YouTube και στη συνέχεια το ανέβασε ξανά, απενεργοποιώντας τα σχόλια και τις αξιολογήσεις. Τι να πει κανείς... Βρίσκουν και τα κάνουν...

**8.** Το Υπουργείο Υγείας, χαρακτήρισε «προσβλητικές και απαράδεκτες» τις διαφημίσεις με τις οποίες οι ιδιωτικές υπηρεσίες τηλεφωνικών καταλόγων (αυτές με τους πενταψήφιους -και τσουχτερούς- αριθμούς), προβάλουν τα τηλεφωνικά ραντεβού στον ΕΟΠΥΥ. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος, εάν αυτό είναι πιο απαράδεκτο από τις συμβάσεις με τις οποίες, το υπουργείο έχει εκχωρήσει σε ιδιωτικές εταιρείες την διεκπεραίωση των εν λόγω τηλεφωνικά ραντεβού...

**9.** ΚΚΕ για Χρυσή Αυγή: «Θαυμάζουν τη Χούντα και το φασίστα Μεταξά». Μίλησαν και τα ορφανά του Στάλιν...

**10.** Ο Δήμος Κορίνθου, εόρτασε τα 100 χρόνια από την ανεξαρτησία της Αλβανίας(!). Η Ρεπούση το ξέρει;

**11.** Πάει, χάλασε ο κόσμος... Δεν της «έκατσε» και τον πλάκωσε στο ξύλο. Θα μπορούσε πάντως να αποτελέσει έμπνευση για ταινία με τίτλο «Η Πεντάμορφη κι ο Μουρόχαυλος»...

**12.** «Αγωνιζόμενοι» φοιτητές, υπερασπίζονται τα... σκουπίδια. Ε, καλά τώρα... Πάντα ξέραμε ότι οι πανεπιστημιακοί χώροι, είναι πεδία για την «ελεύθερη διακίνηση ιδεών»...

**13.** Ο πιο φτωχός ηγέτης στον πολιτισμένο κόσμο, λέγεται ότι είναι ο πρόεδρος της Ουρουγουάης, Χοσέ Μουχίκα. Κυκλοφορεί ακόμη με ένα «κατσαριδάκι», κρατάει για τον εαυτόν του μόνο 970 € από τα 9.700 € που δικαιούται ως προεδρικό μισθό, ντύνεται απλά και ζει σε αγρόκτημα δίπλα στον απλό κόσμο. Ασφαλώς, πρόκειται για ένα παράδειγμα προς αποφυγή για τους Έλληνες

πολιτικούς...